

# Visie: Leiderschap is van ons allemaal

## Mijn visie op de relatie van onszelf en de wereld om ons heen

### Een uitdaging voor ons allemaal

De aarde, met al het leven erop, is een bijzondere creatie. Vanuit de ruimte gezien is de aarde een sieraad. De natuur is op duizenden plekken adembenemend mooi. De mensen die er op leven hebben prachtige kwaliteiten en zijn tot veel in staat. Alle wezens die er lopen, vliegen en zwemmen verbazen ons regelmatig. De orde en de eenheid lijken volmaakt.



Als we echter kijken naar de keerzijde van onze wereld, zien we dat de mens de fysieke en natuurlijke grenzen van de aarde heeft genaderd. We zijn vergeten dat wij in wezen één zijn met de natuur en naderen door onze houding en de daaruit voortvloeiende handelingen humanitaire grenzen en we naderen de grenzen van ons vermogen om nieuwe technologie op een verantwoorde en democratische wijze in ons leven te integreren. Ons huidige leiderschap heeft ons gebracht waar wij nu zijn.

Hoe kunnen wij succesvol omgaan met alles wat er om ons heen gebeurt? De huidige problemen lossen we niet zomaar op. We moeten de weg zoeken naar een nieuw niveau van denken en handelen om deze problemen op te lossen. In mijn boek 'De druppel en de oceaan' heb ik een nieuwe weg aangegeven om het gevoel van machteloosheid dat we allemaal kennen om te zetten in een zinvolle bijdrage aan de wereld. Het is belangrijk dat we beseffen dat wij iets kunnen doen door onze eigen talenten in te zetten, op onze manier, uitgaande van onze zielskwaliteit. We hoeven niet allemaal een tweede Gandhi te worden: onze grootste bijdrage leveren we als we doen wat wij kunnen doen. Dat is persoonlijk leiderschap

### Met hart en ziel

We kunnen kijken naar oorzaken én mogelijke gevolgen, naar de economie én naar mensen, naar ontwikkeling én een duurzaam beheer. Dat is de uitdaging voor ons allemaal: niet meer beperkt kijken, maar het grotere verband bezien en weer opnieuw contact maken met onze waarden, met datgene wat wij werkelijk belangrijk vinden, met hart en ziel.



### **Verbonden**

Wij leven met elkaar op deze wereld en bekleden daarin verschillende posities en rollen, van waaruit we diverse belangen hebben die soms tegenstrijdig lijken of tegengesteld aan elkaar. Deze posities en rollen zijn echter uitwisselbaar en daarom is er minder verschil tussen ieder van ons dan we soms geneigd zijn te denken. We hebben vanuit onze eigen rol een eigen taak, maar we zijn allemaal verbonden in dat ene gemeenschappelijke doel: hier op aarde in vrede met elkaar te leven, in een wereld waar liefde en samenwerking centraal staan.



### **We zijn één op onze wereld**

We hebben eeuwenlang de wereld gezien als een wereld die bestaat uit fysieke dingen: de aarde, de planten, de dieren en de mensen. We dachten dat de wereld ons eigendom was, dat wij hem naar goeddunken konden gebruiken en hem alleen maar hoeven te beheersen. Wij zijn echter niet meer dan een onderdeel van de wereld en de natuur. Zeker, wij hebben er recht op om hier te leven en gebruik te maken van alles wat de wereld biedt, maar alleen wat nodig is voor ons leven en zolang alles wat de wereld biedt in stand kan blijven voor de generaties na ons. Daarom ook kunnen we naar de wereld kijken als een wereld van relaties, waarin alles samenhangt en verbonden is met elkaar. In die eenheid hebben wij allen onze eigen rol. Die rol hoeft ons niet te scheiden, maar als we vanuit de eenheid leven leveren we onze eigen bijdrage aan elkaars wereld. Als een wereld van creatie, waarin ook wij co-creëren.